

Mijn oom

Mijn oom Bob, R.Noerito Pringgoadisuryo, heeft een bevlogen en prachtig leven achter de rug.

Geboren op dezelfde dag als wijlen mijn vader maar vier jaar eerder, op 4 februari 1920, en getrouwd met Thes, de flitsende zuster van wijlen mijn moeder, is oom Bob in Amerika, Holland en Indonesië altijd een vast baken van vrolijkheid en begrip.

Even Westers als Oosters, zonder pretentie om ergens bij te horen, en eigenlijk überhaupt zonder enige pretentie, hoort oom Bob bijgevolg altijd en overal bij. Soms is oom Bob een toneelspeler die zichzelf niet al te serieus neemt en altijd is hij een diepzinnig wijsgeer vol pret. Voor deze zwijgzame levensgenieter heeft altijd gegolden dat stille waters diepe gronden hebben. Zo ken ik mijn oom Bob.

*Prof. Dr. George van Driem
Talen en culturen van Zuid-en Centraal Azië,
Universiteit Leiden.*

Voorwoord

Deze pikirans zijn hoofdzakelijk geschreven om door mijn oude Indische sobats gelezen te worden. Het is ook gericht aan Hollandse vrienden, die door omstandigheden geworteld zijn in de 'gordel van smaragd'. Maar ook aan vrienden die nog nooit dit land hebben gezien maar er wel veel van gehoord hebben.

Sommige 'happenings' kunnen moeilijk worden begrepen door 'outsiders'...

Zonder mijn vrouw Tessa, had ik deze 'pikirans' nooit tot een goed einde kunnen brengen. Ik had op de lagere school nooit meer dan een zesje voor Nederlands.

N. Pringgo

